

## **voor sommige dingen heeft frits hoveijn een stokje weten te steken**

oud luchtmacht sergeant frits hoveijn vertelt mij  
hoe hij werd opgebeld door zijn ex-baas  
maar dat mag je niet zeggen bij de luchtmacht  
corrigeert hij zichzelf meteen  
een hond heeft een baas

omdat hij in het Duits is opgevoed  
vraagt zijn ex-chef en dus niet zijn baas  
of hij zich als vrijwilliger in zou willen zetten  
voor stichting vluchtelingenwerk

wij hebben af en toe mensen die spreken bijna  
een soort Russische taal zegt ze maar soms  
spreken ze ook Duits al lijkt het meer  
alsof ze het op de camping hebben geleerd

een van de zaken die hoveijn zich nog goed herinnert  
gaat over een minderjarige asielzoeker die hier alleen  
naartoe is gekomen en die door de IND is afgewezen  
omdat hij in zijn verklaring zou hebben gelogen  
op het adres waar de jongen zegt te hebben gewoond  
staat volgens hen geen woonhuis  
maar een koekjesfabriek

hoe heet je school wilde hoveijn weten  
en weet je nog de naam van je meester  
de meester bleek een frater te zijn  
en die frater zei over de telefoon  
dat hij zich de jongen nog goed herinnerde  
omdat hij bij zijn ouders langs was geweest  
om zijn toekomst te bespreken

als ik vanavond naar huis fiets rijd ik er langs  
en kijk ik of er iets veranderd is belofde de frater  
hoveijn over de telefoon

de volgende dag belde hij hem terug en zei  
nee hoor dat is geen koekjesfabriek  
daar staat nog steeds een woonhuis

met die kennis kon hoveijn naar de advocaat

de jongen kreeg een herziening  
maar toen is hij verdwenen

MOB noemen ze dat  
met onbekende bestemming vertrokken

daar is geen woord Duits bij